

Spåren av Gud - Eva Brunne om sin tro



Guds omsorg ger biskop Eva Brunne mening med livet. **Foto:** Mats Åsman

Det är spåren av Gud som ger biskop Eva Brunne hennes tro. Hon tror på en personlig Gud som delat våra liv. Att Gud blev människa är stort, att leva med en sådan Gud är oerhört.

Biskop Eva Brunne har en personlig relation till Gud. Hon tycker att det är lätt, för Gud blev människa och delade glädje och sorg med oss. För Eva är livet självt här och nu meningen med livet. Guds omsorg om henne och om alla andra ger mening till livet.

- Gud är inte ett det eller ett vad för mig. Utan en väldigt personlig Gud, som jag inte kan se, men som jag kan se spåren av: skapelsen, människorna, djuren, sammanhangen. Det slog mig härom morgonen att en kropp kan fungera som den gör år efter år. Det är spåren efter Gud. Det skapar Gud hela tiden.

- Sedan tänker jag att vi som kristna har det lättare, för vi har fått vara med om Jesus. Gud blev människa och det är en stor sak i vår kristna tro. Det finns ingen annan religion där Gud blev människa, delade våra villkor, vet vad det är att vara människa, både i det som är gott och i det allra svåraste. Det gör det lätt för mig att ha en personlig relation till Gud, för jag vet att denne Gud har delat stort och smått, svårt och lätt, sorg och glädje. Det är en oerhörd sak att leva med en sådan Gud.

Känner du det varje dag?

- Det är inte så att jag tänker på det varenda minut på dygnet, men jag bärs av den guden varenda minut på dygnet. Och i min bön, som inte heller pågår varenda minut på dygnet, men ganska ofta.

Det finns lika många sätt att be som det finns människor.

Hur gör du när du ber?

- Jag har ingen bönehörna eller så. För längesedan sa en kollega att tunnelbanan är en väldigt bra plats att be på, för vi sitter bara där.

Förmodligen har människor sedan tidernas begynnelse frågat sig vad meningen med livet är. Många filosofer och teologer har stött och blött den här frågan. Vad som händer efter livet är central i frågan.

Vad är meningen för dig?

- Allra kortaste svaret på vad meningen med livet är, är livet självt. Det finns för mig ingen mening i att det ska komma något bra sedan, utan meningen är här och nu. Att leva med människor. Ha det gott som jag har det, det har inte alla. Sedan kanske det finns en himmel som jag kommer till, men det vet jag ingenting om. Jag hoppas på det, men jag kan aldrig vara säker på det, varken för egen del eller för andras. Och det är inte det som motiverar min tro, utan det är spåren jag ser av Gud och den omsorg som Gud har om mig och om alla. Det är meningen med livet.

Helena Thorén